

Educatie bij 'In het Zuiden ligt alles anders'



Inhoud

Vorbereiding (eerder ontvangen per mail)

- filmpje over het tot stand komen van Limburg

Na de voorstelling (per mail)

- Tijdlijn: geschiedenis van Limburg in vogelvlucht.
- Nabespreking (n.a.v. nabespreking van Nina en Mayke)
- Doe de Limburgtest! <https://kindburgmodel.wordpress.com/over/>
- INBURG opdracht

Achtergrondmateriaal voor leerkracht (zie bijlagen in de mail)

- Tijdlijn: geschiedenis van Limburg in vogelvlucht
 - Diagram Limburgtest (hier zie je hoe de test werkt en wat je zou kunnen zijn bijv. Spijtlimburger, Nieuwkomer, Heimwees enz.)
 - Limburgs woordenboek met woorden uit de test
-

TIJDLIJN: GESCHIEDENIS VAN LIMBURG IN VOGELVLUCHT

Zie bijlage!

Bekijk samen de tijdlijn van de geschiedenis van Limburg. Deze kun je printen en uitdelen maar ook samen op het smart bord bekijken en bespreken.

Verdeel & heers, Limburg is altijd erg versnipperd geweest. In deze tijdlijn heb je alles op een rijtje. Dat de Provincie Limburg nog maar 152 jaar bestaat in deze vorm is eigenlijk best kort. Hoe oud zijn andere provincies? Welke provincie is ook heel jong?

NAGESPREK MET NINA & MAYKE

Hieronder vind je de vragen en onderwerpen die Mayke en Nina aangesneden hebben in het nagesprek. Je kunt hier nog gezamenlijk op doorgaan.

Wat is Limburgs volgens jou?

Hierbij mogen alle clichés benoemd worden bijvoorbeeld: vlaai, dialect, kaaj schotel, muziek, fanfare, Limburgs volkslied.

Wanneer ben je een 'echte' Limburger vind je?

Waarin verschil jij van de 'ander'?

Wat voor verbinding maakt jij met Limburg?

Voorbeelden:

Dat je in Limburg woont. Als je carnaval viert, dialect spreekt.

Als je bij de fanfare zit. Fanfare: met elkaar muziek spelen. Het gemeenschapsgevoel.

Op welke Limburgse dingen of mensen ben jij heel trots?

Voorbeelden:

Trots op Limburgse prestaties van: Max Verstappen, Lieke Martens

Trots op Limburgse artiesten: Chantal Janssen, Huub Stapel.

Trots op Limburgse vloggers: Dylan Haegens

Trots op wanneer er Limburgers landelijk goede dingen doen.

(Moeilijke vraag, maar wel leuk om het erover te hebben):

Wie geeft het Limburgs zijn door?

Je ouders, je opa, je oma, je juf/meester, wie nog meer?

En hoe wordt het doorgegeven?

Iedereen die in Limburg woont heeft een INBURG in zijn hart. Maar bij de ene is het stukje INBURG groter dan de ander.

Wie van jullie komt er niet uit Limburg? → Hoe lang woon je hier al? Wat doe jij aan typisch Limburgse dingen? Of niet?

Waar staat de INBURG voor jullie voor?

Als je zelf mag bepalen wie of wat je bent? Wat maakt jou jou?

De INBURG van Mayke praat bijvoorbeeld een beetje Duits, dat is doorgegeven door haar oma. Die van Nina is blauw, haar lievelingskleur en smaakt naar chocolade.

De INBURG bestaat uit twee aspecten:

- Het Limburgse wat in jou zit
- Datgene wat jij wilt en wie jij bent!

DOE DE LIMBURGTEST OP SCHOOL

<https://kindburgmodel.wordpress.com/over/>

Na de voorstelling is het leuk om gelijk de Limburgtest te doen. Wat voor Limburger ben jij? Je kunt dit samen met de leerlingen doen op het smart bord, maar ze kunnen ook zelf op de computer de test doen. Of je doet eerst eentje samen bijvoorbeeld dat de juf of meester de test doet en dan doen de leerlingen het zelf. Leuk om antwoorden na te bespreken.

Als extra hulp kun je hierbij het diagram en het Limburgs woordenboek gebruiken. Zie bijlagen.

Als Mayke hem 10 jaar geleden gedaan, had was zij een *achterblijver*. Nu is ze een *heimwees*. Ze is bewust terug gekomen naar Limburg. Wat uit de test komt kan dus altijd veranderen. Doe de test in de klas voor nu en ook als je al weet wat jij in de toekomst gaat doen. Vul hem zo in. Doe hem thuis ook eens met je ouders/opa of oma.

JE EIGEN INBURG VORM GEVEN

Inleiding

De INBURG is een stukje van je eigen identiteit.

Het stukje LIMBURG in jouw hart. Het stukje wat jou Limburgs maakt.

In de voorstelling hebben Nina en Mayke het over hun eigen INBURG.

Nina verft 'm blauw en die smaakt naar chocolade en die van Mayke spreekt een beetje Duits. Het stukje INBURG bestaat uit iets wat je van je ouders/grootouders/overgrootouders doorgegeven hebt gekregen, maar het is ook een stuk eigen invulling.

Het kan zijn dat je iets meedraagt vanuit je ouders:

- Bijv. de fanfare of naar de kerk gaan of carnaval vieren. Maar ook dat je hier moest gaan wonen (als je eerst uit Holland kwam).

- Wat zit in je in INBURG?
Is dat bijvoorbeeld je lievelings Limburgse liedje, de vlaai die je oma altijd maakt op zondag of het genieten van een wandeling door het typische Limburgse landschap?
- Wat vind jij mooi aan Limburg? Waarvan gaat jouw hart sneller kloppen?
- Wat zou jij toevoegen aan je INBURG? → Vind je iets anders belangrijk zoals het blauwe van Nina. Dit stukje gaat over jouw identiteit. Wat kenmerkt jou?

Hoe ziet jouw INBURG er uit?

Welke vorm heeft die? Is hij groot of klein?

Is hij bijvoorbeeld gevuld met confetti, of als je hem open maakt klinkt er dan Limburgse muziek?

Ben je geen Limburger, dan ziet je INBURG er anders uit. Maar je hebt nog steeds een INBURG omdat je in Limburg woont. Iedere INBURG is anders maar niks is goed of fout. Mayke en Nina hebben toch ook een hele andere INBURG?

Teken of knutselopdracht

Maak je eigen INBURG. Hoe ziet deze eruit? Laat je fantasie maar los. Niks is gek. Welke kleur, welk materiaal, wat is de vorm, hoe voelt ie aan enz.?

Je kunt 'm tekenen met alles erop en eraan, maar nog leuker is om deze of van klei of papier marché te maken. Als het 3D is, kun je er ook nog wat in stoppen.

VEEL PLEZIER!

